



Jesus

vårt enda verkliga hopp

Jesus

vårt enda verkliga hopp

ISBN: 978-3-96162-275-7

Published 2020 by **GBV**
GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

© Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach
Original title: "Jesus unsere einzige Chance"
Översättning: Silke Johnsson
Text: Manfred Paul

Bibelord är tagna från Svenska Folkbibeln 1998 och 2015.

Thanks to pixabay.com for many of the pictures.

Klagomuren, Jerusalem

Jesus



Namn: Jesus Kristus

Bostadsort: Nasaret

Födelseort: Betlehem

Ålder: 30 år

Yrke: Snickare och kringvandrande predikant

Kännetecken: Imponerande personlighet

Anklagelse: Påstår sig vara Guds Son

Åklagare: Jerusalems teologiska fakultet

Dom: Döden genom korsfästelse

Anteckningar från domstolsförhandlingen:

Hänt år 33 efter Kristus:



Kristi törne, användes förmodligen som material till törnekronan



Pilatussten i Caesarea

Pilatus som är prokurator i provinsen Judéen korsförhör Jesus och frågar: **"Du är alltså kung?"**

Jesus svarar: **"Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst."**

Johannes 18:37



Stenläggning i Jerusalem (Gabbata)

Korsfästelsen

Jesus överlämnas till avrättningskommandot efter att Pilatus låtit piska honom. Därefter följer en hånritual. Man sätter en törnekrona på Jesu huvud. De långa törnetaggarna tränger in i hans hud. Det följs av slag med en grov käpp mot hans huvud. Jesus står blödande framför sina bödlar. Hånskrattande klär de honom med en purpurfärgad dräkt. Detta gör de för att markera hans kungavärdighet.

Naturligtvis utförs alla dessa handlingar med uppenbar cynism. Därefter knäböjer de framför honom och förlöjligar honom genom att hånfullt utropa: **"Leve judarnas kung!"**



Antoniaborgen, den romerska prokuratorns säte



En tupp i trädgården Getsemane

"Den mannen var verkligen Guds Son!"



På vägen till avrättningen får han ett anfall av svaghet. Någon blir tvungen att släpa Jesu kors efter sig.

Sedan kommer korsfästelsen.

Den dömdes nakna kropp läggs på marken och spikas fast med armarna utsträckta på tvärbjälken. Därefter dras bjälken med kroppen upp på en tre meter hög stående påle.

Några åskådare verkar bestörta. Hos andra ser man hat i deras ansikten. Sedan blir det becksvalt. En kuslig tystnad lägger sig över landet. Mörkret varar i tre timmar, en lång tid! Runt tretiden på eftermiddagen hörs ett genomträngande skrik ifrån korset.

Det är Jesus som ropar högt:

"Det är fullbordat!" Sedan dör han. Kort därefter hörs ett högt mullrande dån.

En stark jordbävning skakar marken – ett kusligt och skrämmande naturfenomen.

Dödsblek bekänner avrättningskommandots anförare, när han ser Jesus dö:

"Den mannen var verkligen Guds Son!"



Korsets väg



Den förmodade klippan Golgata

Men uppståndelsen kring JESUS har ännu inte lagt sig.

*Tre dagar senare inträffar
en ny skandal.*

Det ofattbara händer.

*På den tiden skulle pressen
ha kunnat skriva:*

Jerusalem i chock!

Den dödade Jesus lever!

*Jesus blev sedd av sina efterföljare
tre dagar efter korsfästelsen.*

*500 personer vittnar om att
de har sett honom.*

Var Jesus bara skendöd?

Pinsam mörkläggningsskandal.

Vaktpersonalen mutad med pengar.

Dagens order: Inga kommentarer!

Topphemligt!

*"Mitt livs dagar är räknade.
Men mitt liv tillhör Jesus.
Och eftersom Jesus är
uppstånden ska jag leva
tillsammans med honom.
Graven är inte den slutliga
destinationen för mig!"*

Vem var då denne Jesus?



Den så kallade "Gyllene porten" i Jerusalem

Staden är i uppror. Överallt går det rykten på Jerusalems gator.

Var det ett felaktigt domslut? Varför måste denne Jesus överhuvudtaget dö?

Varför lät de spika upp honom på korset?

En sak står klart: Folket var i själva verket positivt inställda till Jesus.

Och om de hade kunnat välja tidigare – då hade de valt Jesus.

Han hade förmåga att hålla den romerska ockupationsmakten stängden. -

Men allting gick helt annorlunda den här gången. Våldigt annorlunda.



Sedan flera dagar var Jesus det aktuella samtalsämnet i staden. De som öppet bekände sig till Jesus blev hela tiden fler och fler. Andra möttes i smyg bakom stängda dörrar, i rädsla för spionage. Slutligen påstod de att Jesus levde, och att han hade visat sig för dem. Vilket skandalöst påstående!

Av olika skäl var alla nervösa. Gåtan om Jesus vållade dem huvudbry: Vem var denne man egentligen? En folkförförare? En problemmakare? En hetsporre som ville förändra samhället? Ett misstag? Eller var han ändå en Guds profet?

Eller var han möjligen den störste lögnaren genom alla tider, som lovade himlen till andra och själv slutade som grov brottsling på korset? Eller var han verkligen den som han själv utgav sig för att vara: Messias, den levande Gudens Son? Om det är sant – då är det slut med oss!

Ända fram till idag är denna fråga lika kritisk. Jesus-frågan måste definitivt klaras upp en gång för alla. Men hur? För några är svaret klart.

Ändå, fakta kan inte förnekas: Jesus gjorde under. Ofattbara ting skedde genom honom. Under, tecken, mäktiga gärningar, som slog folkmassorna med häpnad. De människor som hade fått hjälp av honom var övertygade: Jesus var annorlunda! Annorlunda än alla andra.

Människors åsikter om Jesu personlighet går starkt isär. Några älskar honom varmt och innerligt, andra hatar honom intill döden. De flesta undviker att beröra det pinsamma ämnet Jesus. Varför? Det blir för personligt för dem.

Det är ändå underligt:

Han träffar alltid huvudet på spiken. Det han säger stämmer till punkt och pricka! Han känner människorna som ingen annan. Hans ord är sanning. Med honom vet alla vad som gäller. Sådan är han. Nej, ingen annan har någonsin ställt saker och ting i ljuset som han. Men en sak är särskilt anmärkningsvärd: Dit Jesus kommer där formligen framträder människors misär. Fattiga, sjuka och de föraktade i samhället känner sig dragna till honom.

Jesus – detta namn låter som musik i hans anhängares öron. Men de allra flesta av hans motståndare uppfattar det som en provokation. Jesus-ämnet får känslorna att svalla och meningarna går isär.

Varför skriver man så att fingrarna blöder om någon som påstås vara död? Eller varför fyller man nyhetstidningar med artiklar för att "dödförklara" honom? Och varför skriver man böcker om en påstådd död Jesus, då miljoner människor säger att han lever? Varför filmatiserar man Jesus-berättelsen om och om igen? Av vilken anledning? Ligger det mer i ämnet än vad man vågar erkänna? Vad är det egentligen hos denne Jesus som fascinerar både vän och fiende? Jesus – vem är du?



Uppstod Jesus verkligen från de döda?

Är JESU existens historiskt bevisat?

Fiskebåt på Gennesarets sjö

"Den enda logiska konsekvensen: Tron på Jesus Kristus!"

"Religion är tron på något – att vara kristen är däremot den totala överlåtelsen att leva med Jesus Kristus."



Den judiske historikern Flavius Josefus berättade runt år 90 efter Kristus följande om Jesu historiska existens i hans verk "Judiska fornminnen" (18.3.3, det s. k. Testimonium Flavianum):

"På den tiden framträdde Jesus, en vis människa, om man överhuvudtaget får kalla honom en människa. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tog emot sanningen.

Därför drog han till sig många människor, både judar och hedningar. På grund av en anklagelse från våra ledande män dömdes Pilatus honom till döden på korset. Hans lärjungar svek honom inte. För på den tredje dagen visade han sig levande igen för dem. De gudomliga profeterna hade förutsagt detta och tusen andra underbara saker om honom."

Ytterligare utombibliska källor bekräftar Jesu liv. Till exempel den romerske historikern Tacitus; den romerske hovtjänstemannen Suetonius, som tjänade kejsar Hadrianus, samt Plinius den äldre, romersk ståthållare över provinsen Bitynien i Mindre Asien.

Napoleon, som spred skräck över halva Europa med sina krig, skrev mot slutet av sitt liv i sin dagbok: **"Jag har med alla mina arméer och generaler inte ens under ett kvarts sekel kunnat underkasta mig en enda kontinent. Och denne Jesus segrar utan vapenmakt över årtusenden, över nationerna och kulturerna."**

Ville JESUS skapa världshistoria?



"Gud kommer inte att fråga mig i evigheten vilken kyrka jag har tillhört. Bara en sak räknas: Om jag har fått förlåtelse för min synd genom Jesus."

Modell av det Herodianska templet på Jesu tid

Nej! Han har ju själv sagt: **"Mitt rike är inte av den här världen."** Johannes 18:36.

Om Jesus hade satt värde på världslig berömmelse, hade han gått fram som en fältherre för att **"återerövra"** världen till sig själv. En kung, född i ett slott, hade kanske gjort historia, men denna hjärtskärande berättelse om bebisens? Och denna ynkliga stallgrotta? Bland oxar och åsnor? I den ensliga hålan Betlehem? Under torftigaste förhållanden? Fråga följer på fråga.

Och ändå har Jesus uppenbarligen gripit in i världshändelserna. Genom inflytandet av hans gudomliga läror och det revolutionära budskapet om Guds kärlek och förbarmande har han gett otaliga människor helande, frälsning och evigt liv.

Gudsuppenbarelser bland Israels folk, Jesu Kristi personlighet och den Heliga Skrift är för alltid oskiljaktigt förenade med varandra. Jesus Kristus är Guds rop till en hopplöst förlorad värld.

För att förstå detta behöver Gud öppna våra ögon. Därför behöver alla som hånar Gud och hans son Jesus Kristus och som förnekar hans existens veta vad Bibeln säger om dem: Människor som intalar sig: **"Det finns ingen Gud"**, lever inte i verkligheten. Psaltaren 14:1

"Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små." Matteus 11:25

Ben Hur – superframgång – storsäljare!

En film som har fånglat miljontals människor över hela världen.

"Allting har grundläggande förändrat sig när Jesus tog mitt liv i sina händer. Först nu vet jag vad sann lycka innebär."



Lew Wallace

Armégeneral L. Wallace träffade på en tågresa överste Ingersoll, en känd ateist. De diskuterade allt möjligt, också **"kristendomens trams"**. Wallace blev entusiastisk när hans samtalspartner uppmanade honom: **"Du är intelligent och har en bra utbildning. Varför skriver du inte en bok, i vilken du bevisar att kristendomen är tokig och att Jesus Kristus aldrig har levt?! Det vore ju en succé!"**

L. Wallace påbörjade entusiastiskt arbetet. Han var rentav fascinerad av tanken på att bli berömd. I årtal samlade han material till sin bok. Han hade redan skrivit fyra kapitel då han plötsligt, som träffad av blixten, insåg att Jesus Kristus verkligen hade levt. Han var till och med övertygad om det att denne Jesus var mer än bara en historisk

person. Som 50-åring böjde Wallace för första gången i sitt liv sina knän för att be. Han bad Jesus Kristus, Guds Son, att frälsa honom, och överlämnade sitt liv till honom. Därefter beslöt han sig för att skriva om de fyra kapitlen i sin bok. Detta ledde sedan till storsäljaren **"Ben Hur"**, som senare blev en världsomfattande filmframgång. På så vis blev armégeneral Lew Wallace ett imponerande ex-

empel för radikal omvändelse till Jesus Kristus. Guds hemligheter ser man inte med bara pupillerna. Inte heller enbart med rationella funderingar, utan med hjärtats ögon som Gud dessförinnan måste lysa upp. Läs Efesierbrevet 1:18. **"Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud."** Matteus 5:8

... och de skriver fortfarande!

En del nyhets- och veckotidningar skäller på kyrkan, kristendomen och tron på Jesus. Man förpassar allt kristet under rubriken: **"mindre genomtänkt"**. Man stämplar det som en produkt av **"icke-vetenskapliga"** påståenden, som föråldrat!

Men i stället för att våga se verkligheten, kritiserar man med svaga och obevisade påståenden. Sanningen sopas helt enkelt under mattan. Diskvalificerar man inte sig själv med sådan intellektuell örlighet?

Men en sak är säker: **"Först med ett motbevis är ett påstående vederlagt."** Och det låter ännu vänta på sig. Därför slås också varje falskhet och lögn i spillror mot Bibelns sanning. Hans kritiker kommer därför också gång på gång att gå bet på namnet Jesus. Jesus säger: **"Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå."**

Matteus 24:35

... härresande!

Naturligtvis är det så att kristenheten och många av dess officiella representanter är medskyldiga för deras bekännelsers bristande trovärdighet. Det man har gjort av evangeliet - det glada budskapet om Jesus - är härresande. Dessutom alla dessa omskakande händelser som påstås ha skett i Guds namn: religions- krigens skam och inkquisitionens grymheter då helt oskyldiga människor fick sätta livet till. Tyvärr är många **"falska kristna mynt"** i omlopp. Kristus finns verkligen inte i allting som kallas för kristendom.

"När jag blev kristen ramlade stora tyngder från min själ. Den eländiga skuldkänslan är borta. Det är först nu som jag vet vad bekymmerslöst skratt innebär."

"Det finns ingen som kan förändra ett liv så genomgripande som Jesus Kristus."

Il-Fapa jhejji dokument bil-propon

Inte undra på...

Varför är det idag så få som modigt bekänner sig till den Heliga Skriftens fulla auktoritet? Är det då egentligen så konstigt att mannen eller kvinnan på gatan besvikna vänder sig bort? Är det egentligen så konstigt att de flesta tycker att en predikan är urtråkig? Men Guds ordet är ju faktiskt levande! Var idag gäller ännu bibliska sanningar som grundval för tro och liv? Där Jesus Kristus och Guds ord i klarhet predikas, får människor förtroende.

Var uppmärksam på skillnaden mellan "kulturkristendomen" och det som Gud gör anspråk på i den Heliga Skrift. Om kyrkor eller kristna församlingar lämnar den Heliga Skriftens grundval, förlorar de sin auktoritet och hamnar i kaos. De blir därmed inte trovärdiga och gör sig löjliga. Om man villigt öppnar sig för tidsandan och hänger sig åt myternas och mystikens trolleri, blir man då inte automatiskt som en "blind som leder en blind"? I stället för att vara en kyrka för världen, blir den en "världslig kyrka"! I stället för att lysa klart som ett ljus i denna desorienterade värld, blir den som ett irrbloss.



Irrbloss



Hubbleteleskopet

"Tidigare trodde jag att barndopet gör oss till kristna. Det var ett ödesdigert misstag. Bibeln säger mycket tydligt: Kristen blir man bara genom att tro, göra bättring och genom att personligt överlämna sitt liv till Jesus Kristus."

Bibeln, en magnifik bok!!

Unik, enastående!



Bibelns centrum är Jesus Kristus. Likt en fyr lyser den i världshistoriens storm. För många är den som den förlorade oasen i öknen. Inte undra på att andlig matthet och tusenfaldig förvillelse är följden om man ignorerar den!

Jesus Kristus och Bibeln är oskiljaktigt förenade. När man läser den blir man gripen av Guds röst och känner evighetens vindfläkt. Bibelns suveränitet är så imponerande att antingen accepterar man dess anspråk eller så springer man ifrån dess uttalanden.

24

Här nämns några saker som du absolut bör veta om Bibeln:

Uppkomst under en **tidsrymd** av 1600 år (ca 1500 före – 100 efter Kristus)

Omkring 40 delaktiga författare:

Kungar, en herde, fiskare, präster, stats-tjänstemän ...

Omfattning:

66 böcker – ungefär 1300 sidor!

Ämne: Guds plan för att rädda människan

Fokus: Jesus Kristus

Det unika: Inspirerad av Guds Ande. På Guds uppdrag nedskriven av heliga profeter. Överva-

kad på ett mirakulöst sätt av Gud. Utan misstag och motsägelser. Fram till denna dag översatt till tusentals språk. Bevarad oförändrad fram till idag. Miljontals gånger läst och älskad.

"Mitt öde kan jag uthärda endast därför att jag vet att jag är tröstad, förstådd och älskad av Jesus."

25

Vad säger Bibeln om Jesus?

Gör en intressant upptäckt.

Guds namn, hans titlar och egenskaper i Gamla Testamentet är de samma som i Nya Testamentet och syftar på Jesus Kristus. Av dessa bibelställen framgår det tydligt att Jesus Kristus är Gud.

"Han är den sanne Guden och det eviga livet."

1 Johannes 5:20.

Bara några utvalda bibelställen från Gamla Testamentet.

De pekar profetiskt på Jesus Kristus, Guds Son.

Uppfyllelsen hittar vi i Nya Testamentet.

Jesu ankomst:

Hans födelse: Jesaja 9:6; 7:14

Uppfyllt: Lukas 1:26-38; 2:1-20

Födelseorten: Mika 5:2

Uppfyllt: Lukas 2:4, 15

Flykt till Egypten: Hosea 11:1

Uppfyllt: Matteus 2:13-14

Hans uppdrag: Jesaja 59:20

Uppfyllt: Markus 10:45; Romarbrevet 3:24

Hans under: Jesaja 35:5-6; 42:7

Uppfyllt: Matteus 11:5; Lukas 18:35-43; osv.

Hans lidande och utanförskap: Psaltaren 56 och 69

Uppfyllt: Matteus 26:3-4; Lukas 19:14

Judas' förräderi för 30 silverpenningar:

Sakarja 11:12; Psaltaren 55:13-14, 24

Uppfyllt: Lukas 22:1-6; Matteus 26:47-54;

Matteus 27:3-10



Falsk anklagelse:

Psaltaren 109:2-3

Uppfyllt:

Matteus 26:59-60

Hän: Psaltaren 22:7-8

Uppfyllt: Matteus 27:27-30; Lukas 23:35-37

Korsfästelse: Psaltaren 22:16-17

Uppfyllt: Matteus 27:32-56; Johannes 19:17-18

Bön för sina fiender:

Psaltaren 109:4

Uppfyllt: Lukas 23:34

Utrop på korset: Psaltaren 22:2

Uppfyllt: Johannes 19:30

Död bland brottslingar: Jesaja 53:9, 12

Uppfyllt: Lukas 23:33

Utlottning av klädnaden: Psaltaren 22:19

Uppfyllt: Johannes 19:24

- Förutsägelser**
- Hans människoblivande: 1 Mose 3:15; Galaterbrevet 4:4
 - Hans ras: den semitiska. 1 Mose 9:26
 - Hans folk: den till Abraham utlovade nationen 1 Mose 12:1-3; 22:18.
 - Hans stam: Juda. 1 Mose 49:10.
 - Hans familj: Davids hus. 1 Samuel 7:11; Jesaja 11:1-2; Jeremia 23:5-6; Matteus 1:6; 22:42-46.
 - Hans stad: Betlehem. Mika 5:1; Matteus 2:4-5.
 - Hans person: Jesaja 9:5-6; Lukas 1:30-33.
 - Hans dag: Daniel 9:24-27; Lukas 2:11.
 - Hans födelse: född av en jungfru Jesaja 7:14.
 - Hans liv: Jesaja 53:1-3.
 - Hans uppförande: Jesaja 42:1-2, 6-7; 61:1.
 - Hans förhållande: Jesaja 49:5-7; 53:5-6.
 - Hans dödsförhållanden: Psaltaren 22:8; Jesaja 53:8; Daniel 9:26.
 - Hans dödsöfite: Psaltaren 22; Jesaja 53:6; Daniel 9:24.
 - Hans uppståndelse: Psaltaren 16:10; Apostlagärningarna 2:27.
 - Hans himmelfärd: Psaltaren 68:19; Efesierbrevet 4:8.
 - Hans återkomst: Sakarja 14:4.

Benen är inte brutna: Psaltaren 34:21

Uppfyllt: Johannes 19:33, 36

Genomstucken: Psaltaren 22:17; Sakarja 12:10

Uppfyllt: Johannes 19:18, 34

Frivillig död: Psaltaren 40:7-9

Uppfyllt: Johannes 10:17; 15:13

Lidande för vår skull: Jesaja 53:4-6, 12

Uppfyllt: Matteus 8:16-17; 1 Petrus 2:24

Hans uppståndelse: Psaltaren 16:9-11; 30:4;

118:17

Uppfyllt: Johannes 20

Hans himmelfärd: Psaltaren 68:19; 110:1

Uppfyllt: Apostlagärningarna 1:9-11

Hans andra tillkommelse: Sakarja 12:10; 14:3-5

Det kommer att uppfyllas i framtiden:

Uppenbarelseboken 19 och 20

Jesus Kristus är GUD!

Många bibelställen pekar på denna underbara sanning. Läs till exempel:

- Johannes 1:1
- 1 Johannes 5:20
- Romarbrevet 9:5
- Hebreerbrevet 1:8-10
- Titus 2:13
- Johannes 10:30
- Johannes 14:9

Kristi liv och gärning

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." Hebreerbrevet 13:8

Hans härlighet före tiden, i tiden och i all evighet. Johannes 17:1, 5

Den treenige Guden

A
Alfa Uppenbarelseboken 22:13

"Han som var..." Uppenbarelseboken 1:4

"han som är..."

Kristus finns ifrån evighet.

Kristus blir människa.



Jesu tjänst:

profetisk

prästerlig

Kristi liv och gärning

”... han som skall komma.” Uppenbarelseboken 1:4

”Gud blir allt i alla.”
1 Korintierbrevet 15:28

Ω
Omega



Pingst, den Helige Andes utgjutelse.
Apostlagärningarna 2

Herren Jesus Kristus



Uppryckandet av de troende
Tessalonikerbrevet 4:13-18

Jesus kommer tillbaka!

De frälsta i Herrens härlighet.

Kungarnas Kung Herrarnas Herre

Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet.
Sakarja 14:4;
Matteus 24

Oljeberget



Ny himmel och ny jord.
2 Petrus 3:13;
Uppenbarelseboken 21:1

Evighet

Jesus Kristus, förlåtelsens nådedörr för var och en som tror!



Nu! Avgörelsens ögonblick!



Församlingens tid

Här stå det: Apostlagärningarna, nytestamentliga brev

”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.”
Apostlagärningarna 16:31

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”
1 Johannes 1:9

Antikrists tid.
2 Tessalonikerbrevet 2;
Daniel 7:7;
Uppenbarelseboken 13:1, 17:3.
Guds domar.
Uppenbarelseboken 4-19

Israels stora vedermöda

Uppenbarelseboken

”Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”
1 Tessalonikerbrevet 4:17

Jesus Kristus härskar som kung.

Det tusenåriga rikets tid

Bl a Jesaja 11; Mika 4; Uppenbarelseboken 20

”Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.”
1 Tessalonikerbrevet 2:12

Den stora vita tronen. Den slutliga domen.
Uppenbarelseboken 20:11-15;
2 Petrus 3:7

Den eviga döden. Eldsjön.
Uppenbarelseboken 20:10-15

”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”
Uppenbarelseboken 20:15

kunglig

Fascination för JESUS

Ingen har förändrat världen så som Jesus.

JESUS lever –

han existerar verkligen!



Vy över Gennesarets sjö

Han predikade Guds ord med stor auktoritet. Det som är intressant är att 90% av vår lagstiftnings och kulturs många funktioner har sina rötter i Bibeln.

Bibeln talar om äktenskap och familj, om människovärde och miljövard. Den talar om det **"sociala nätet"**. Den pekar på den **"offentliga ordningens"** betydelse och livets bevarande.

Jesus identifierade sig totalt med Bibelns uttalanden. Därmed är han förkroppsligandet av Guds ord. Egentligen är det först genom honom som vi ser Gud och hans gränslösa kärlek till oss människor.

Därför kom Jesus till oss. Därför blev han en

människa som vi. Man kunde uppleva honom väldigt nära. Däremot var han utan synd. Han var liksom Guds ord på två ben, Gud **"att röra vid"**!

Så här säger Bibeln: **"Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet ..."** Johannes 1:14.

Genom Jesus talade Gud på ett mänskligt och ändå samtidigt gudomligt sätt till oss människor. Hebreerbrevet 1:1-2 säger: **"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han ... talat till oss genom sin Son."**

Och detta tydligt och klart.

Den vetenskapligt intresserade vet: Om man vill bevisa ett påståendes riktighet måste det under lika förutsättningar alltid uppnå samma resultat. Om t ex en minus- och en pluskabel som leder ström, oisolerade kopplas ihop med varandra, uppstår en kortslutning. Det spelar ingen roll i vilket land, vid vilken tid på dygnet eller under vilka omständigheter detta sker. Man kommer alltid fram till samma resultat: Man upplever elektricitetens kraft. Då vore det dåraktigt att eventuellt förneka och ignorera elektricitetens verklighet.

Så är det också med Jesus. Påståendet att Jesus lever och att man personligt kan uppleva ho-

nom, kan man när som helst förstå. Människor som trodde på Jesus har igenom många generationer upplevt om och om igen att Jesus räddar, helar, bevarar och frälser. Jesus befriar och gör helt nya människor av misslyckade personer. De upplever seger över synden. De upplever seger över alla mörkrets makter.

Jesus är verklig! Han lever!

Förr – och idag! Man kan möta honom personligen.

"Bara en sak är jag ledsen för: att jag inte anförtrorde mitt liv till Jesus redan tidigare."

William har upplevt det...

"Vid 13 år gick jag med i gänget! Hasch, öl och tuffa grejer var mitt nöje. Ofta slogs jag och grälade. Det gick häftigt till. Sen hände alltid samma sak: anmälan, rättegång, ungdomsstraff, fängelse – eller många gånger enbart böter. Ingenting hjälpte. Tvärtom. Sen följde inbrott. Inget varuhus gick längre säkert för mig. Jag stal konstant. Det var hemskt! Sen skedde en fruktansvärd olycka. Vi klarade inte kurvan. Vid telefonstolpen blev det stopp. En dog. Jag var chockad. Efter sjukhusvistelsen letade jag efter jobb. Jobbade än här och än där. Sen kom den lysande idén: 'Vi gör musik! Vi bildar ett band!' Som följd av de upprymda festerna blev jag alkoholberoende. I dessa kedjor fastnade jag. Längre. Det var katastrofalt! Sen gjorde jag värnplikten. Min hemliga följeslagare var där också kamrat alkohol. Sen kom droger!!! Jag var så färdig, att jag inte längre kunde stava mitt namn. Vid 26 år var jag slut. Jag var uppsvälld av supandet och vägde 100 kg. Sen fick jag delirium ... grymma abstinenssymptom. Det var helvetet. Under



denna hemska tid talade någon med mig om Jesus. Innerst inne kände jag att dessa personer hade rätt med vad de sa om Jesus. Så påstod de gång på gång att Jesus lever och älskar mig. Deras ord träffade mitt hjärta som pilar. Efter ett tag började jag att lita på dem. Försiktigt öppnade jag mitt liv, tills jag hade lagt allting, verkligen allting på bordet. Jag såg mitt syndiga liv. Såg min skuld och min bundenhet och bad Jesus om förlåtelse. Jag var fast besluten: Om mitt liv ska ha en mening då måste Jesus bestämma över det helt och hållet. Och så blev det faktiskt! Han grep tag i mig. Han hjälpte mig ur beroendet av alkohol och droger. Med en gång! Mina skuld känslor var plötsligt försvunna. Glädje och ljus fyllde mitt liv. Makten i Guds kärlek hade gjort mig fullständigt ny.

Och nu? Jag är lyckligt gift och har tre barn. På framtiden ser jag med tillförsikt för att Jesus bestämmer och leder vårt gemensamma liv."

William

Kristallklara ord!

Klart lysande sanningar.

Otaliga människor från samhällets alla skikt har konkret upplevt det i sina liv. Deras liv blev förändrat på ett sätt som de tidigare aldrig trodde var möjligt. Där hopplöshet förut tryckte ner stämningen och rädsla för framtiden

plågade deras hjärtan, fanns nu levnadsmod, glad förvisning och äkta livsglädje. Glöm därför alla förvanskade fantasibilder om Jesus.

Jesus säger: **"Jag är livet."** - Johannes 14:6
Den som tror på Jesus får mening med sitt liv.

Jesus säger: **"Jag är världens ljus."** - Johannes 8:12
Den som tror på Jesus kommer inte längre att hjälplöst irra omkring i mörkret.

Jesus säger: **"Jag är livets bröd."** - Johannes 6:35
Den som tror på Jesus får sin livshunger mättad.

Jesus säger: **"Jag är sanningen."** - Johannes 14:6
Den som tror på Jesus har ett orubbligt fundament.

Jesus säger: **"Jag är vägen."** - Johannes 14:6
Den som tror på Jesus kommer säker till målet.

Jesus säger: **"Jag är dörren."** - Johannes 10:9
Den som tror på Jesus har kommit hem till Gud.

Jesus säger: **"Jag är den gode herden."** - Johannes 10:11
Den som tror på Jesus får uppleva hans underbara omsorg.

Jesus säger: **"Jag är uppståndelsen."** - Johannes 11:25
Den som tror på Jesus behöver inte vara rädd för att dö.

Jesus – ingen är som DU!

Helig, ren, utan synd,
rättfärdig, full av kärlek,
barmhärtig, trofast, full av
godhet, allsmäktig, sann ...
Även de som hatar dig mest
måste erkänna:
Jesus, du är unik – enastående
– underbar – härlig!

Jesus – ingen myt, ingen legend!

Han är ingen påhittad, folklig hjälte som Wilhelm Tell. Jesus Kristus – levande, sann HERRE. Han kan erfaras och upplevas. Såväl förr som idag. Medan alla religionsstiftare förr eller senare dör, lever Jesus – han är den evigt levande Guden.

Jesus – utan like – underbar!

Finns det någon god egenskap, som vi någonsin har önskat oss, som Jesus inte var ett exempel på genom sitt sätt att leva? Nej, du hittar inte ett enda!

Jesus – kärleken

Han älskar människorna eftersom de är Guds skapelser. Utan åtskillnad, utan undantag! Så som de är. Av hela sitt hjärta. Johannes 15:9-13.

Jesus – tålmodet

Han är tålmodig i lyssnandet. Hos honom får man en känsla av att det finns någon där som tar sig tid för våra intimaste problem och bekymmer. Johannes 4:1-26.

Jesus – uppmärksamheten

Han var inte likgiltig inför mänskligt misslyckande. Han hjälpte många med problem och uppenbarade genom det sin härlighet. Hans lärjungar var imponerade av hur uppmärksam Jesus bemötte människorna. Johannes 2:1-12

Jesus – heligheten

När det handlade om Guds ära, hans himmelska Fars ära, var han kompromisslös. Han blev arg på dem som ville göra Guds hus till en "saluhall". Hans heliga väsen var så imponerande att människorna bemötte honom med vördnad. Johannes 2:13-22.

Jesus – omtanken

Det blir tydligt på korset. Hans käraste på jorden, hans mor, låg honom under dessa avskedstimmar varmt om hjärtat. Trots att Jesus led av obeskrivliga smärtor, brydde han sig omtänksamt om henne. Johannes 19:25-27.

Jesus – generositeten

Människorna sprang efter Jesus. På alla ställen som han kom till samlades mycket folk. De lyssnade med spänning på honom. Han mättade tusentals med bröd. Ingen gick hungrig hem. Johannes 6:1-15.

Jesus – medlidandet

När människor satt fast i djup skuld och synd pekade han inte finger åt dem. Han kände med dem - gåpåarna, bedragarna, äktenskapsbrytarna och skurkarna. Han kände deras hjärtan och såg in i deras samveten. Han kände medlidande. Några gånger grät han till och med över dem. Han kände deras nöd och allting som höll deras liv i kedjor. Och han befriade dem. Lukas 19:1-10.

Jesus – finkänsligheten

Människor drog sig inte för att låta honom få veta deras intimaste hemligheter och bekymmer. Det kändes bra att vara i hans närhet. Han var finkänslig och reagerade väldigt annorlunda än människorna. Hans sätt var kärleksfullt, han var full av hänsyn. Till och med barn sökte hans närhet. Lukas 8:40-48.

Jesus – det gudomliga förbarmandet

På alla ställen som Jesus kom till, botade han de sjuka och brydde sig om deras lidanden. Han förbarmade sig över alla som hade bekymmer. Gång på gång såg han människorna i deras hjälplöshet. Han förbarmade sig över deras rädda hjärtan. Han tog hand om dem som mållöst irrade omkring likt vilsna får utan någon herde. Matteus 9:36.

Jesus – godheten

Ofta mötte han helt förskrämda människor. De berättade om sina besvikelser för honom. De hoppades på hjälp, på ett vänligt ord, på förstäelse. Hans ord var som färskt vatten för deras uttorkade själar. Hans väsen utstrålade så mycket godhet att vem som helst vågade gå fram till honom. Markus 1:40-45.

Jesus – förlåtelsen

Han kunde se in i hjärtat. Människornas tankar låg som en öppen bok framför honom. Han förebrådde aldrig människorna för deras svagheter och misstag. Men deras synd dömde han. Den som uppriktigt bekände sin synd inför honom förlät han och personen kunde gå vidare med djup frid i sitt hjärta. Lukas 5:17-26.

Jesus Kristus – så väldigt annorlunda än vi människor.

"Jesus har alltid gett mig mer än vad jag har drömt om."

"Du älskar där vi människor bara hatar. Du förbarmar dig där vi utlämnar varandra. Du ger beröm där vi bara ser misstag och svagheter. Du ger frid där vi sår hat. Du ger ditt liv för oss ända in i döden, medan vi avgudar vårt tjocka och feta JAG."

Hopplöst

Vi människor är genom synden för evigt åtskilda ifrån Gud och kommer att gå förlorade i fördärvet. Men Gud vill inte förlora oss för evigt! Han leder i sin kärlek till oss.

Utan räddning

Inga goda gärningar och ansträngningar kan rädda oss. Därför kom Jesus! Han som var utan synd var tvungen att inför en helig och rättfärdig Gud betala det straff som vi alla gjort oss förtjänta av på grund av vårt fördärv och vår synd. Därför blev Jesus den enda vägen till räddning för oss människor som saknar hopp. Av kärlek!

Jesus:

"Och frälsningen finns inte hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen som getts åt människor genom vilket vi måste bli frälsta."
Apostlagärningarna 4:12

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."

Johannes 3:16

Bergskors som talar om Jesu seger

Jesus på korset – höjdpunkten av Guds kärlek

Jesus är uppstånden! - Han är segrare över synd, död och djävul.



Lukas, kapitel 22 och 23

Nej, det var inget maktlöst misslyckande, utan Guds underbara plan för vår räddning. Inget ynkligt nederlag utan en härlig triumf.

Jesus kom som Frälsare för att rädda oss från det hemska fördärvet i helvetet.

Därför sonade han vår synd och skuld genom sin död på korset, för att Gud inte ska döma oss skyldiga.

När Jesus tog våra synder på sig, drabbades han av Guds heliga vrede. Vi hade alla brutit mot Guds lagar. Alla utan undantag!

Men genom Jesu offer på korset, som han gav i vårt ställe, fick vi frid med Gud.

Och nu renar Jesu utgjutna blod varje människa som uppriktigt gör bättring från all synd och skuld.

"Det är fullbordat!", är den underbaraste segerproklamation som någonsin har uttalats!

Det är fullbordat!

Johannes 19:30

Lukas, kapitel 24

Nej, Jesus stannade inte kvar i graven. Han uppstod på den tredje dagen.

Han lever också idag!

Och därför att han lever, mottar var och en som tror på Jesus Kristus det eviga livet.

Genom den personliga tron på Herren Jesus Kristus är vi delaktiga i triumfen av hans uppståndelse.

Och genom denna uppståndelsekraft är segern över synd, död och djävul garanterad för oss i namnet Jesus.

Och andra religiösa ledare?

Har de inte fascinerat många människor?

Var är de idag?



Uppgång från en klippgrav

De har dött – som alla människor.

De var dödliga och fick dra sitt sista andetag.

Men Jesus lever!

Han säger om sig själv:

"Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter."

Uppenbarelseboken 1:17-18.

Två vägar – två mål. Vi kan välja!



Evigt liv.



Evig död.

"Den som anförtror sig till Jesus Kristus går inte miste om någonting, utan vinner allting!"

Välj livet!

Grip tag i Jesu räddande hand. Fatta det enda rätta beslutet.

1.

Inse att du är en syndare inför Gud som förtjänar Guds rättfärdiga vrede.

3.

Ta emot förlåtelsen som en gåva i tro. Jesu utgjutna blod renar oss från varje synd.

2.

Bekänn din synd och skuld i bön och be om förlåtelse.

4.

Lita på Guds ord. Vad Gud lovar i sitt ord håller han alltid. Han är sanningen. Han kan inte ljuga.

Jesus säger:

"Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.

Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den."

Matteus 7:13-14

Bön

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Johannes 1:9

Tala med Gud i bön.
Det är lika enkelt som att ringa ett telefonsamtal.

”I den sista timmen räknas bara en sak: Tillhör jag Jesus? Allt annat saknar betydelse.”

Du kan i en bön ta emot Herren Jesus Kristus som din personlige Frälsare i ditt liv. Han tar dina ord på allvar. Han lyssnar till dig när du talar med honom. Leta upp ett lugnt ställe där du kan prata ostört med honom. Nu är du redo att tala med honom:

“Herre Jesus Kristus, jag har med hjälp av Bibeln förstått att jag är en förlorad syndare.

Jag behöver dig. Jag bekänner min synd och skuld till dig. Hittills har jag tagit mitt liv i egna händer.

Jag ber dig, förlåt mig för mina lögnar, hatet, avundsjukan, hjärtlösheten, orättfärdigheten, mitt omoraliska leverne. (Bekänn nu all skuld som du blir medveten om.)

Jag beklagar och ångrar allting från djupet av mitt hjärta.

Rena mig. Förlåt mig.

Ditt blod har runnit på korset för mig också.

Från och med idag ska du bestämma över mitt liv. I allt! Förändra mig så som det behagar dig. Nu öppnar jag mitt hjärta för dig. Inta du den första platsen i mitt liv. Gör mig till ett Guds barn.

Du lovar att var och en som tar emot dig blir ett Guds barn (Johannes 1:12). Och eftersom du håller vad du lovar, får jag utgå ifrån att du har tagit emot mig som ditt barn. Jag litar helt och hållet på dina heliga löften.

Rena mig också från synder som jag inte är medveten om just nu. Rena och befria mig också från alla mörka bindningar som kommer från vidskeplighet, spådom och magi.

Och i Jesu namn bryter jag nu med Satan och skiljer mig från allt mörker och allting som har bundit min kropp, min själ och min ande. Herre Jesus, ta nu över herraväldet i mitt liv. Jag vill tjäna och följa dig vart du än leder mig. Amen!”

”



Leta upp ett lugnt ställe.



Och nu?

1.

Tacka varje dag för din räddning. Tacka för förlåtelsen. Tacka för det eviga livet. Tacka för att du nu är Guds barn, för Gud har lovat det i sitt ord.

Kolosserbrevet 1:12

2.

Berätta för andra att ditt liv nu tillhör Herren Jesus. Förklara för andra hur man kan hitta vägen till den eviga frälsningen.

1 Tessalonikerbrevet 1:8-10

3.

Gläd dig! Du har anledning till det för du går en ljus, evig och härlig framtid till mötes.

1 Korintierbrevet 2:9

4.

Gemenskap med likasinnade är viktigt! Anslut dig till en bibeltrogen, kristen församling.

Apostlagärningarna 2:42

Låt dig döpas på din tros bekännelse, i Herren Jesu Kristi namn. Gud väntar sig det. Bibeln berättar: **"De som då tog emot hans ord döptes!"**

Apostlagärningarna 2:41

5.

Läs Bibeln dagligen! Den ger dig mod i tron, ny kraft och inre styrka. Den visar dig den rätta vägen till det härliga målet.

Matteus 4:4;

Apostlagärningarna 7:11

6.

Lev efter Guds bud! Därigenom visar du att du älskar Gud! Bli därigenom en förebild för andra. Det lönar sig att lyda Gud. Han kommer att rikligen välsigna dig.

Romarbrevet 12:1-2

"Även om livets problem tätt följer på varandra, vet jag ändå, att Herren Jesus kommer att göra allting väl."

Tro är inriktad på tillväxt.

Jesus kommer tillbaka! – Glädjande verklighet



Han har lovat:

"Och se, jag kommer snart."

Uppenbarelseboken 22:7

Dagen för hans återkomst är nära. Tidens tecken är bevis för att Jesu förutsägelser i Bibeln inträffar.

Läs Matteus, kapitel 24 och Lukas, kapitel 21.

Händelsernas förlopp

Först kommer Jesus Kristus för alla som har tagit emot honom och som tillhör honom, 1 Tessalonikerbrevet 4.

Han kommer för att hämta hem dem till himlen, till Guds eviga härlighet. Där kommer det inte längre att finnas något lidande. Ingen död kommer att skilja oss, ingen sjukdom plåga oss. Där rinner inga tårar. Ingen smärta kommer att störa. Inget mörker som skrämmer längre. Det är det eviga hemmet, hemlandet för alla frälsta Guds barn, Uppenbarelseboken 21.



Se sidorna 28-31

"Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom."

1 Korintierbrevet 2:9

Efter det kommer Jesus tillbaka tillsammans med de frälsta för att döma alla ogudaktiga, såväl levande som döda. Läs Romarbrevet 2:5.

Alla syndare, utan undantag, kommer då med bävan att böja knä inför honom som heter Jesus Kristus. Varje tunga kommer då att ge Gud rätt och bekänna, att denne Jesus som en gång blev så hånad, är HERREN, så att Gud Fader blir ärad. Hånarna och hädarna kommer då att sluta skratta. De likgiltiga, som inte

brydde sig om Jesus, kommer att förfäras och bli förskräckta. De får sitt rättvisa straff: den eviga förtappelsen!

"Det finns inget värre för mig än att stå vid de ofrälstas dödsbädd."

Vet du var du står idag?

Din tid på denna jord är begränsad. Döden är förprogrammerad för var och en av oss. Vad är ditt eviga mål? Vart går resan? Antingen till den eviga härligheten hos Jesus eller till den eviga förtappelsen? Du har valet!

Vad är detta korta liv? Ett andetag. En ton som ljuder för ett ögonblick. Kanske har du gjort karriär och varit framgångsrik. Har uppnått allting i livet.



Men utan Jesus har du ändå förlorat allting till slut:

Din eviga frälsning.

Fatta därför rätt beslut! Ännu finns det tid. Jesus väntar på dig:

"Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom ..."

Uppenbarelseboken 3:20

Mitt beslut:

Mitt beslut att ta emot Herren Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Namn:

Datum:

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes 1:12

Välkommen till vår webbutik på:
www.gbv-dillenburg.de

The Good Seed – Daily Calendar

På varje sida i denna almanacka hittar du en bibelvers samt en kommentar till den versen. Ibland presenteras de goda nyheterna, och vid andra tillfällen vill vi förmedla styrka och uppmuntran till läsaren.



Här kan du läsa almanackan online på olika språk: www.gbv-online.org!

Ladda ner din gratis app "The Good Seed"!



www.gbv-online.org



- ✓ different languages
- ✓ free to use
- ✓ books
- ✓ lectures

Jesus

Ingen annan person har någonsin varit föremål för mer kontroversiella åsikter än Jesus Kristus. Vissa älskar honom, andra hatar honom. Dock undviker de flesta det obehväma ämnet "Jesus" helt och hållet.

Han känner människor som ingen annan. Hans ord är sanning. Med honom vet alla exakt var de står. Men ingen har någonsin fört till ljuset fler meningsskiljaktigheter än vad han gjorde. Det är särskilt märkbart att vart än Jesus Kristus kommer, så är det de fattiga, de sjuka och de socialt marginaliserade som känner sig särskilt dragna till honom.

Jesus – det namnet låter som musik i hans anhängares öron, men för majoriteten av hans motståndare är det en provokation. Varför sliter somliga ut sig med att producera böcker om en som de hävdar är död, medan miljontals säger att han lever? Om du tar in allt som han sa och gjorde, så kommer du att inse att det är sant att **Jesus Kristus** är vårt enda **verkliga hopp**.



ISBN: 978-3-96162-275-7